

## Overweging nav NT-lezing: Matteus 4: 1-11

Lieve mensen, jong en oud, allen verbonden in Christus naam

Ik dacht wel bij de lezing van vanmorgen  
over vasten, de verzoeking in de woestijn,  
het lied dat we net zongen  
over veertig jaren lopen  
door zand, zeg maar woestijn,  
naar het goede land,  
wat gesprekken her en der  
en het gebeuren in de wereld;  
de vreselijke naweeën en opnieuw weer een  
aardbeving in dat grensgebied van Turkije en Syrië,  
maar ook e bevingen in het Groningerland.  
Die maar doorgaande oorlog tussen  
Oekraïne en Rusland.  
En er zijn nog zoveel brandhaarden in de wereld.  
Ik dacht: het is goed dat we  
ons in deze 40 dagentijd  
weer bezinnen op ons eigen leven,  
ons geloof en ook waar zijn we samen kerk!  
Waar kunnen en ook willen we veranderen  
en om Gods liefde  
zichtbaar te maken in deze wereld.  
Een wereld die af en toe voor mensen  
ook echt een woestijn lijkt.  
Waar zeg je ja tegen en waar nee tegen.  
Maar ja: willen en kunnen, daar zit wel verschil in.  
Want misschien denk je ook wel:  
Ach, ik heb het toch goed, ik vind het prima zo!  
Wat nou veranderen?  
Maar dat is het nu juist: jij kunt het wel goed hebben,  
maar hoe zit het met God en je medemens?  
En kan het ons niet allemaal overkomen?  
Dat je zomaar in de woestijn van het leven terecht komt?  
Het kan door dingen buiten je om:  
Natuurgeweld, ziekte, ontslag.  
Maar het kan ook gebeuren  
omdat je zelf geen verantwoording kunt of wilt dragen.  
Dat je wordt verleid door de dingen in het leven.  
In ons gewone dagelijkse leven tijdens de boodschappen,  
in achterklap, op t.v. en computer.  
In drank, drugs, koop-, of gokverslaving.  
En het grootste gevaar voor de samenleving  
schuilt misschien nog wel het meest  
in het klakkeloos meelopen met de grote massa.

Want allemaal zijn wij mensen op zoek in het leven.  
Maar op zoek waarnaar?  
Wat maakt ons gelukkig, wat maakt ons vrij?  
Vervroegd met pensioen?  
Minder werken en meer vakantie?  
Geen of nog minimaal vluchtelingen opvangen?  
Meer handen aan het ziek- of verpleegbed?  
De verleidingen, het kwaad, het meelopen  
is ontzettend groot in de wereld.  
Het probeert mensen in de greep te krijgen.  
En kan je je eigen verantwoording ontnemen.

Die verleider probeert ook Jezus  
in de woestijn in zijn macht te krijgen.  
De woestijn staat in de bijbel altijd  
voor alles wat NIET Gods Rijk is.  
En van de andere kant,  
bijbels gezien, hoort de woestijn  
wel bij het leven van ieder mens.  
Of we het nu leuk vinden of niet.  
Soms moet je dwars door de woestijn  
om in een beter land te komen.  
Moet je vertrouwde vastigheden,  
waarin je soms bent vastgeroest opgeven,  
om opnieuw te kunnen kijken  
naar wat eigenlijk belangrijk is.  
En daar hoort twijfel, bezinning en inkeer bij.  
Iets dat goed past bij de veertigdagentijd.

Het is goed om je af en toe te bezinnen op het leven?  
Geloof je nog: in het leven,  
in God en zijn liefde voor de medemens?  
Durf je te veranderen?  
Keuzes te maken in je geloof  
en de dingen waar je dagelijks mee bezig bent.  
God vraagt ook ons:  
Hoe zit dat met jou?  
Met je verantwoording in je handel en wandel?  
Is het gelijk aan wat je zegt?  
Kun je jezelf iets ontzeggen omwille van de ander.  
Zoals de Veranderaar zostraks vroeg:  
Minder op de telefoon, snoepen of drinken.

Met andere woorden, dat eens wat laten staan,  
dat vasten, een wijntje of koekje laten staan.  
Dat is geen verkapte vorm van lijnen,  
dat hoor ik ook nog wel eens, daar val ik lekker van af!

Nee, het gaat erom dat je werkt aan je relatie met God  
En daarin komt altijd mee je relatie tot Jezus en je naaste.  
Verplaats je eens in die ander,  
die in de woestijn van het leven zit!  
Want als jij zelf in die woestijn zit  
is het toch ook fijn, een luisterend oor,  
bemoedigend klopje of een arm om je heen?

Maar net als Jezus kennen wij ook verleiders.  
Die komen vaak in perioden  
van onzekerheid en zwakte.  
Bij veranderingen en keuze maken.

De verleider stelt ook de verbondenheid van Jezus  
met God op de proef.  
Honger? Als jij de zoon van God bent....  
En dan volgen er drie beproevingen.  
Ze gaan over honger,  
angst voor de dood en macht.  
Drie grote wereldthema's die mensen  
al eeuwen bezig houden.  
Die ook nu nog zorgen voor angst, pijn en verdriet.  
En dat Gods Rijk nog lang geen werkelijkheid is.  
Maar Jezus realiseert zich in verbondenheid met God  
wat zijn roeping is:  
er zijn voor anderen, dienen,  
brood delen en breken met de hongerigen.  
Het voorstel van de verleider is om  
alleen aan jezelf te denken!  
Dat is de wereldse taal ook van nu.  
Het is voor je gemaakt, geniet ervan,  
Dat is gemakkelijker te verstaan,  
dan Gods Woord dat gaat over  
solidariteit en gerechtigheid.  
Dat vraagt ook iets van ons!  
Jezus blijft trouw aan Gods Woord.  
Springt niet van het dak, hoeft geen rijkdom.  
Want als Jezus goed zou kijken vanaf die hoge berg  
Dan ziet hij prachtige paleizen,  
maar ook krottenwijken.  
Ook wij mogen meekijken over de schouder van Jezus.  
Naar de rijkdom, maar ook armoede, oorlog, natuurgeweld.  
Syrië, Turkije, Oekraïne, het ligt daar om de hoek.

Jezus doet niets met de verleidingen.  
Hij is verbonden met God.  
Vanuit dat geloof blijft hij

standvastig naast de medemens staan.  
Geen eigenbelang, maar wendt zicht tot de wereld.  
Naar hongerigen, daklozen,  
naakten en gevangen zijn.  
Niet voor niets hebben we vandaag  
ook de actie van de Paasgroet voor gevangenen.  
Jezus was en is er ook voor hen.

Dat is ook wat God ons toevertrouwt?  
Niet achter populistisch gepraat aanhollen,  
maar onze verantwoording nemen als christen?  
We zijn niet voor niets naar Hem genoemd.  
Veranderen gaat dan om onze bezinning daarop.  
Hoe kan ik christen zijn in een wereld  
die soms van God los en verlaten lijkt!  
Juist vanuit ons geloof,  
onze relatie met God, met Jezus,  
er zijn voor wie geen Helper heeft!  
Ik denk dat dat de boodschap is  
voor onszelf, vanuit ons geloof, maar ook voor de Kerk.  
De weg van Gods Woord gaan  
en dat niet alleen belijden met de mond,  
maar in je handel en wandel!  
Verander door Gods liefde aan de wereld te laten zien.  
Jezus heeft het ons voorgedaan.  
Mag het zo zijn.  
Amen

**Zingen lied 924:** cantorij 1, allen 2 en 3 (Verdoofd en schamper van gemis)